

De vikingen

De vikingen waren echte ontdekkingsreizigers. Ze leefden in Scandinavië, maar gingen de zee op om andere landen te ontdekken, helemaal tot in Amerika. Ze leefden ongeveer van 800 tot in de 12e eeuw en werden gezien als vreselijke barbaren, maar is dat ook zo?

De vikingen

Het geboorteland van de Vikingen was vrij woest. Sommige delen waren zelfs onbewoonbaar. In Noorwegen leefden ze alleen langs de kuststrook en fjorden. Zweden bestond vooral uit bossen en meren. Alleen Denemarken had vruchtbare grond. Landbouw en veeteelt waren het belangrijkste. Toen de bevolking toenam was er minder voedsel voor iedereen en dus gingen de Vikingen in de 9de eeuw op zoek naar land. Hier plunderden ze vooral kerken en kloosters en namen mensen gevangen die ze als slaaf gebruikten of verkochten. Later gingen ze ook in bepaalde gebieden wonen.



Sieraden

Er zijn veel sieraden gevonden van de vikingen. Veel van deze kettingen waren van zilver of goud. Deze stoffen waren in Scandinavië niet te vinden. Dat betekent dat de vikingen deze stoffen vonden in verre landen.



Aanvallen!

De uitbreiding van het vikingrijk begon met een aanval op een klooster. In 793 vielen de vikingen het klooster van Lindisfarne (noorden van Engeland). Daarna volgden nog veel meer aanvallen op kloosters. De vikingen waren zelf namelijk geen Christenen, maar kenden hun eigen goden. De oppergod was Odin, die maar 1 oog had. Hij werd ook wel Wodan genoemd, daar komt de naam woensdag vandaan. De bekendste is wellicht wel Thor. Hij was de zoon van Odin en de aardgodin Fjorgyn. Thor was de aardsvijand van de ijsreuzen. Hij was zelf ook een soort reus. Hij was super sterk en at heel erg veel. Soms wel een hele os achter elkaar! Op zijn bokkenwagen reed hij met een gloeiende hamer in de hand door het luchtruim. Hij zorgde voor de donder en de bliksem.



>Viking in Dorestad (NL)

Christendom

Het einde van het tijdperk van de Vikingen werd ingeluid met de verspreiding van het Christendom. Als eerste bekeerde koning Harald Blauwtand van Denemarken zich, waarna koning Olaf de Heilige van Noorwegen volgde. Als laatste bekeerden ook de Zweden zich in de 12e eeuw.

Handelen

In eerste instantie gingen de Vikingen op plundertochten. Hierbij haalden ze waardevolle spullen over heel de wereld. Later gingen de Vikingen ook handel drijven met verschillende plaatsen. De steden York (Jorvik) en Lincoln in Engeland groeiden snel uit tot belangrijke steden. De Deense steden Roskilde, Viborg en Lund ontstonden rond 980 en trokken handelaren uit heel de wereld en waren erg belangrijk.

Ontdekkingen

De Vikingen kwamen uit het noorden en werden daarom ook wel Noormannen genoemd. Toen ze naar Frankrijk trokken plunderden ze weer een heleboel plaatsen, maar de Franse koning wist vrede met ze te sluiten door ze een stuk land te geven: Normandië, in het westen van Frankrijk. Ook kwamen de Vikingen terecht in Nederland. Toen ze daar aankwamen noemden ze dat Holtland. Zo is dus de naam Holland ontstaan. Maar de Vikingen voeren nog veel verder. Ze ontdekten Groenland en zelfs Amerika, wat ze Vinland noemden. Ook voeren ze een hele andere kant op, in de richting van Turkije, waar ze de plaats Constantinopel een andere naam gaven: Miklagaard.

Schepen

De Vikingen waren de beste scheepsbouwers van Europa. Ze hadden niet alleen roeispanen maar ook zeilen, iets wat nog nooit eerder gezien was in Europa. De boeg van het schip was vaak versierd met een drakenkop, vandaar dat deze schepen Drakar heetten.



5 Vragen

1. Hoe kwamen de Vikingen aan goud en zilver?
2. De Vikingen gingen niet alleen maar plunderen, wat deden ze nog meer?
3. Hoe kwam het vikingtijdperk tot een einde?
4. Noem 4 landen waar de Vikingen zijn geweest.
5. Waarom heetten de Vikingschepen Drakar?

Plusopdracht

Zoek naar meer informatie over de goden van de Vikingen. Vind 5 goden en maak er een powerpoint van.